

PEPPER BOOKS

NAJAAR 2023



PEPPER BOOKS

PEPPER BOOKS, VERHALEN DIE ERTOE DOEN



€ 18,99

oktober
2023

Weerloos & waardevol:
de kracht van taal



€ 18,99

oktober
2023

Een openhartig dagboek
over leven met een
bipolaire stoornis

PEER

KS



€ 9,99

november
2023

De nieuwe hype:
kleurboek vol filosofie

Kijk om je heen.
Schoonheid zit overal,
je moet het alleen zien.

Bob Ross

Veel leesplezier!
Mariska Budding (uitgever)



€ 18,99

november
2023

Succesvolle schrijvende 'meester'
komt met cadeauboek
vol onderwijsheden

Weerloos & waardevol: de kracht van taal

USP

- Voor de liefhebbers van inspiratieboeken als *De jongen, de mol, de vos en het paard*
- Door bestsellerauteur Stine Jensen
- Met illustraties van topillustrator Jeska Verstegen

PR

- Media-interviews
- Online promotiecampagne
- Advertenties
- Samenwerking met influencers
- Winacties

Hoe blijf je open en gegrond in een woedende en woelige tijd? Hoe verbind je je, met jezelf, met anderen, de wereld? Hoe komen we tot rust en reflectie? In het essay in dit boek verkennen wij de taal als een manier om open te blijven, naar dat wat ons (ver)bindt, de ondergrond van ons allemaal. We stoffen woorden af, dompelen ons er in onder en vieren de taal. Van verzorgende woorden tot vrolijke woorden, en van compassievolle woorden tot verbindende woorden. We nodigen je uit om mee te gaan in die verkenning en je te laten inspireren.

Ik vertraag mijn pas
Verdiep mijn adem
verstil mijn woorden
Ik zie, ik hoor en voel zoveel meer
Loom laat ik
het leven tot me spreken
en me aanraken

Verstillen, stilvallen, stilte, tijdloosheid,
ruimte geven, verwijlen, luieren,
loom, kuieren, ademruimte,
adempauze, mijmeren,
lanterfantien, ontvouwen,
betijen

€ 18,99

TITEL *Open*

Zachte woorden voor een harde tijd

AUTEUR Stine Jensen
& Ingeborg Herdingh

ILLUSTRATIES Jeska Verstegen

OMSLAG Margo Togni

ISBN 978 90 206 0850 2

Gebonden

FORMAAT 17 x 22 cm

Ca. 144 pagina's

NUR 734 / 739

BISAC PHI038000 / PHI015000 /

LAN016000 / HEA025000

THEMA VSPD / QDTM

VERSCHEIJNT oktober 2023

OOK ALS E-BOOK VERKRIJGBAAR

€ 9,99

ISBN E-BOOK 978 90 206 3455 6



STINE JENSEN is geboren in Denemarken maar groeide op in Nederland. Ze is filosoof, schrijver en programmamaker. In 2021 verscheen bij Pepper Books *Faalmoed en andere filosofische overdenkingen*, dat binnen een paar maanden al 4 drukken kreeg. Voor kinderen schrijft ze boeken over zaken als gevoelens, vriendschap, identiteit en geluk. Haar boek *Lieve Stine, weet jij het?* won een zilveren griffel.

Stine is in 2022 benoemd tot bijzonder hoogleraar Publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

 stinejensen.nl
 [@Stine_Jensen](https://twitter.com/Stine_Jensen)
 [therealstinejensen](https://www.instagram.com/therealstinejensen)



© foto: Romy van Leeuwen

INGEBORG HERDINGH is organisatie- psycholoog, coach en yogadocent. Ze werkt al meer dan 25 jaar als coach en trainer op het gebied van leiderschap- en organisatieontwikkeling. Ook organiseert ze reizen in binnen- en buitenland, waarin yoga en persoonlijk leiderschap centraal staan. Ze laat zich inspireren door de schoonheid van de natuur, kunst en poëzie.

 ihleadershipjourneys.nl
 yogaleadershipjourneys.nl
 [ingeborgherdingh](https://www.instagram.com/ingeborgherdingh)



© foto: Charlotte Brand

JESKA VERSTEGEN (1972) werkt sinds 1990 als illustrator/auteur. Ze deed een opleiding tot reclametekenaar, maar miste de ruimte voor fantasie. Ze verbreedde zich en ging teken- en schrijfwerk voor alle leeftijden maken. Zo schreef ze o.a. *Ik zal je bewaren*. De illustraties zijn poëtisch en sprookjesachtig. Ze vertellen een verhaal op zichzelf en nodigen de kijker uit om erover na te denken.

 jeskaverstegen.nl
 [jeska_verstegen.nl](https://www.instagram.com/jeska_verstegen)



FRAGMENT UIT OPEN

De metafoor 'tijd is geld' is niet zomaar een uitdrukking, maar beïnvloedt ons gedrag. Als we tijd als iets 'kostbaars' zien en als een schaars goed waar je maar een bepaalde hoeveelheid van hebt, dan heeft dat impact op ons fysieke gedrag. Als we ergens te laat dreigen te komen, gaan we bijvoorbeeld sneller lopen, want we kunnen tijd 'verliezen' met onbenullige zaken en zien 'efficiëntie' als een belangrijke waarde.

Met Lakoff en Johnson in gedachten kun je stellen dat als de taal woedend of hard is, wij dat ook zijn. Wie wil verzachten, moet dus ook de taal omwoelen, onder het mom dat in een verharde grond niks kan bloeien en groeien. En zoeken naar woorden die de tijd laten vertragen, of bijvoorbeeld ruimte maken voor de ander. Woorden die uitnodigen tot verbinden, woorden om af te stoffen of woorden om te koesteren. Als woorden als nut en snelheid domineren, dan creëer je een maatschappij die draait het om effectiviteit en efficiency. Tijd is dan kostbaar en geld is de graadmeter van succes en vooruitgang. Er is dan ook altijd wat te doen, het kan altijd beter. Zoals een van onze favoriete filosofen Brigitte Kaandorp het in een show treffend samenvatte: 'Het is nooit af en er is altijd wat'

[...]Misschien kan je even stoppen met wat je nu aan het doen bent. Je laven aan en kauwen op woorden als pauzeren, stilvallen, verwijlen, sudderen. Als we vertragen, dan kan de wereld naar ons toekomen en hoeven wij er niet steeds op af. Misschien kunnen we dan zeggen dat we lekker geluierd hebben, heerlijk hebben genikt en zalig hebben gefaald.

Het meest
waardevolle
filosofische
cadeauboek
van dit najaar

Stine Jensen & Ingeborg Herdingh

MET ILLUSTRATIES VAN JESKA VERSTEGEN

Open

Zachte woorden
voor een harde tijd

Stine Jensen & Ingeborg Herdingh

Open

20

P
B

De nieuwe hype: kleurboek vol filosofie

USP

- Uniek kleurboek waarin je buiten de lijntjes mag kleuren

- Voor volwassenen en kinderen een vrolijke uitdaging

- Met filosofische aankleedpop

PR

- Promotie bij de doelgroep via videocontent

- Social media-campagne

- Samenwerking met influencers

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is...

Wedeblauw! Karmozijnrood! Okergeel!

Een uniek kleurboek met hier en daar wat echte weetjes. Hoe denken filosofen over kleur? Is een roos ook rood als wij er niet naar kijken? Bestaan kleuren wel? John Locke denkt van niet. Goethe voelt zich te oud voor kleur, en volgens Wittgenstein hebben we alleen maar taal en daar mee moeten we de kleuren van bomen, bloemen en planten vangen. Sommigen onder jullie vinden filosofen misschien maar kleurloze mensen. Grijp dan nu je kans, leef je uit. Vul dit boek met kleur. En kleur vooral eens lekker buiten de lijntjes.



€ 9,99

TITEL *Kleurboek voor filosofen*

AUTEUR Stine Jensen

ILLUSTRATIES Georgien Overwater

ISBN 978 90 206 0870 0

Paperback

FORMAAT 16 x 24 cm

Ca. 48 pagina's

NUR 476

BISAC GAM019000

THEMA WZG

VERSCHEIJNT november 2023





Van de kinderboeken van Stine Jensen zijn ruim 100.000 exemplaren verkocht



STINE JENSEN en **GEORGIEN OVERWATER** zijn geen onbekenden van elkaar. Al eerder gingen zij de samenwerking aan met als resultaat het succesvolle kinderboek *De Filotective*. En nu richten ze zich op de volwassenen.

Met Stine kun je kennismaken op pagina 5 van deze brochure. Georgien studeerde aan de Kunstacademie in Arnhem. Ze werkte een tijdje bij de NOS als illustrator en hielp mee aan tekenfilms van Paul Driessen. Voor *Sesamstraat* maakte ze filmpjes. Georgien illustreerde al veel bekende kinderboeken, waaronder de Floor-serie van Marjon Hoffman, de Dr. Proktorserie van Jo Nesbø en de dierenboeken van Youp van 't Hek. Ook maakte ze twee stedenboeken: over Amsterdam en Rotterdam.

 georgienoverwater.nl
 @georgienoverwater

Een openhartig dagboek over leven met een bipolaire stoornis

USP

- Openhartig en eerlijk persoonlijk verhaal van ervaringsdeskundige
- Voor iedereen die met een bipolaire stoornis te maken heeft
- Met tips & trucs (succes niet altijd verzekerd)

PR

- Media-interviews
- Voorpublicatie i.s.m. magazine
- Online promotiecampagne
- Boekhandelspresentatie
- Samenwerking met Hebban
- Met aanbevelingen van influencers

Je gaat toch geen gekke dingen doen?! gaat over Francis, een vrouw en moeder met een bipolaire stoornis. Elke keer als ze denkt dat haar leven lekker loopt, kan haar hele bestaan toch ineens weer flink ontsporen. Ze raakt dan of in een zware depressie waardoor ze de hele dag horizontaal ligt, of ze springt met rozegeverfd haar door het leven en dan is niets te gek. Het lijkt er wel eens op dat een bipolaire stoornis besmettelijk is, want haar man en kinderen worden soms gillend gek van haar. Toch is er veel liefde in het gezin. Maar overleeft haar huwelijk elke zware depressie, bizarre verliefdheid en heftige medicijnvergiftiging waardoor Francis bijna het loodje legt? Wat doet zij om haar leven en dat van de mensen in haar omgeving leefbaar te houden? Ze beschrijft in *Je gaat toch geen gekke dingen doen?!* tips en trucs waarvan het succes niet verzekerd is, maar die wel voor een lach en een traan op het gezicht van de lezer zorgen.

'Without failure there is no growth'

Alsof een patiënt na het lezen van zulke lege tegeltjeswijsheid denkt: ach, nu gaat het eigenlijk wel weer. Nog even een stukje hardlopen en dan zijn we er bovenop. Depressie overwonnen. Op eigen kracht ook.

€ 18,99

TITEL *Je gaat toch geen gekke dingen doen?*

AUTEUR Aefke ten Hagen

ILLUSTRATIES Iris Boter

OMSLAG Margo Togni

ISBN 978 90 206 0840 3

Gebonden

FORMAAT 13 x 21,5 cm

Ca. 224 pagina's

NUR 320

BISAC HEA055000 / FAM034000 /

FAM032000 / HUM011000

THEMA FXK / DND

VERSCHEIJNT oktober 2023

OOK ALS E-BOOK VERKRIJGBAAR

€ 9,99

ISBN 978 90 206 3452 5



Kan ik iets voor je doen?

Eigenlijk zeggen we standaard: nee. Dat hoeft niet. Je kunt niks voor me doen. Hooguit reageren we met: het is al fijn dat je naar me luistert. Luisteren is inderdaad een bijzonder groot goed en de meest onderschatte eigenschap ooit. Bijna niemand luistert écht. Meestal wachten mensen ongeduldig tot je klaar bent met je verhaal, zodat ze zelf kunnen gaan praten. Maar als je dan een van die bijzondere exemplaren bent die wél echt luisteren en dan ook nog eens zonder oordeel en niet met handige tips strooien... Dan ben je wat mij betreft een soort van God. Want ik hoor het gewoon te vaak. Zou je niet eens... Misschien kun je...



AEFKE TEN HAGEN (1975) schrijft graag en veel. Ze debuteerde in 2010 met de roman *In naam van mijn vader*, over een vader en dochter met een bipolaire stoornis. In datzelfde jaar kwam onder pseudoniem het boek *Koosje* uit, over haar eigen ervaringen met een bipolaire stoornis, en later verscheen *Tijdens kantooruren*, een boek over een pathologisch leugenaar op de werkvloer. Ze schreef ook diverse korte verhalen die in de prijzen vielen en verfilmd zijn (NCRV). In 2019 verscheen bij uitgeverij Kluitman het kinderboek *Mijn moeder kookt soep van tafelpoten*, over de elfjarige Fiep, die opgroeit met een moeder met een bipolaire stoornis.



 algemeenbeschaefdnederlands.net

 Aefke ten Hagen

 @Aefke

IRIS BOTER heeft als illustrator én schrijver al aan meer dan 150 boeken gewerkt. Haar tekenstijl is vrolijk en grappig, maar soms ook met een serieuze ondertoon. Ze combineert tekenen op papier graag met werken op de computer. Iris vindt illustreren geweldig en belangrijk omdat je echt een extra laag aan het verhaal toevoegt. Ze woont samen met haar dochter en man in Kampen.



 irisboter.nl

 Iris Boter

FRAGMENT UIT *JE GAAT TOCH GEEN GEKKE DINGEN DOEN?!*

18:00

Ik zit met nat haar aan tafel. Het eten is bijna koud. Ik wil niet alleen zijn, maar ik wil ook niet bij mensen zijn. Ik wil niks. Dood zijn klinkt als een hele fijne optie.

‘Lekker, papa!’ zegt Xavi met volle mond. ‘Ik hou heel erg van koud eten!’

‘Dan kun je het sneller naar binnen proppen!’ roept Christiano.

Ze lachen.

‘We gaan volgende week een palmpasentak maken,’ vertelt Christiano.

‘Zit daar dan ook snoep aan?’ wil Xavi weten.

‘Vreetzak,’ antwoordt Chris. ‘Jij wilt altijd alleen maar vreten. Ja hè, mama?’

Ik prik met mijn vork in een stukje paprika. Mijn hoofd valt nog net niet in het avondeten.

‘Heb je je pakketje al opengemaakt?’ vraagt Erwin.

‘Heeft mama een pakketje!’ roept Xavi verontwaardigd. ‘Waarom?’

‘Omdat mama ziek is! Duh!’ schreeuwt Chris.

‘Jongens, niet zo gillen aan tafel!’ zegt Erwin. ‘Chris, eet met je bestek en niet met je handen.’

‘Xavi is net met schoenen aan naar boven gelopen,’ verraaft Chris zijn broertje.

‘Echt niet!’ Xavi gilt alsof hij geslacht wordt.

‘Hou op,’ zeg ik zacht. Het gegil van mijn kinderen komt binnen als de herrie van heien. Er wordt hier aan tafel een hele nieuwbouwwijk uit de grond gestampt.

‘Sukkel,’ mompelt Chris tegen zijn broertje.

‘Idioot,’ zegt Xavi terug.

Gedoe onder tafel.

‘Au! Chris! Papa! Chris schopte me.’

‘Karma bitch!’ zegt mijn oudste.

‘Is iedereen klaar met eten?’ vraagt Erwin. Hij legt zijn bestek neer en kijkt met een schuin oog naar mijn bord.

Ik heb bijna niks op. Ik kan het niet. Een vork naar mijn mond brengen is al te inspannend. Bewegen überhaupt. En toch sta ik op en begin werktuigelijk de tafel af te ruimen.

‘Jeugdjournaal?’ vraagt Chris met een blik op de klok. Het is bijna zeven uur.

‘Kom maar, jongens, dan eten we het toetje voor de tv.’

Met veel gejuich storten de jongens zich op de bank.

Mechanisch ruim ik de vaatwasser in en haal een doekje over de tafel. Zonder iets te zeggen verdwijn ik weer naar de slaapkamer. Boven is het stil.



Voor de fans van *Wen er maar aan!*

Succesvolle schrijvende 'meester' komt met cadeauboek vol onderwijsheden

USP

- Succesvol publicerende docent
- Actuele onderwerpen
- Voor iedereen die zich betrokken voelt bij het onderwijs

PR

- Aandacht in de media
- Winacties
- Samenwerking met influencers
- Online promotiecampagne

Pascal Cuijpers is docent in hart en nieren. De ontwikkelingen in het onderwijs en alles wat ermee te maken heeft, houden hem dan ook dagelijks bezig. Combineer die interesse met een creatieve geest, een scherpe blik en een talent voor schrijven, en zie daar: een boek vol mooie observaties, rake quotes, taalkunstige (vorm)gedichten en aandoenlijke uitspraken is geboren. Door middel van deze creatieve invalshoeken zorgt hij voor een gevarieerde en verrassende kijk op het onderwijs.

'De kunst van het onderwijs
is mogen plaatsmaken
voor verbeelding
en durven openstaan
voor verwondering'

€ 18,99

TITEL *Wat versta je onder wijs?*
(Een boek vol meesterlijke quotes,
anekdotes, gedichten en andere
onderwijsheden)

AUTEUR Pascal Cuijpers

OMSLAG Mariska Cock

ISBN 978 90 206 0820 5

Gebonden

FORMAAT 13,5 x 21 cm

Ca. 224 pagina's

NUR 370

BISAC HUM015000 / HUM025000 /
LAN005070

THEMA WZG

VERSCHEIJNT november 2023

OOK ALS E-BOOK VERKRIJGBAAR

€ 11,99

ISBN 978 90 206 3455 7





'Hey! Ben eens stil!
Laat die meneer
even shinen!'

(Reactie van leerling
uit 3vmba aan het begin
van de les, als het maar
niet rustig wil worden)

MISLUKT

het mooie aan het woord
'mislukt' is dat het
voor meer dan de helft
uit 'lukt' bestaat

PASCAL CUIJPERS is docent beeldende vorming, faalangstreductietrainer, publicist en auteur. Hij schrijft columns voor onder andere dagblad *De Limburger* en voor de sites van de Nationale Onderwijsgids en Joop (BNNVARA). Enkele van zijn publicaties werden genomineerd voor een journalistieke prijs, waaronder de Fons van Wieringen Prijs en de Gouden Pen. Van zijn hand verschenen eerder de boeken *Leraren hebben meer vakantie dan mensen die werken*, *Leraren zijn net echte mensen*, *Woordenwisseling* en *Heeft u hier een cursus voor moeten volgen?*

PEPPER BOOKS

PEPPER BOOKS

Schelphoek 2
1813 SE Alkmaar
postadres:
Postbus 9000
1800 GR Alkmaar

072 – 52 75 075
info@pepperbooks.nl
pepperbooks.nl

MARKETING & PUBLICITEIT

Algemeen:
Laura Vogel
072 – 52 75 073
laura@pepperbooks.nl

Online:

Ika Gerritsen
072 – 52 75 074
ika@pepperbooks.nl

VERKOOP NEDERLAND

085 – 222 32 80
bestellen@uitgeverijmus.nl

VERTEGENWOORDIGING

Klaas van der Ros
06 – 51 32 64 37
klaas@uitgeverijmus.nl

Dennes van der Vlist
06 – 26 88 78 48
dennes@uitgeverijmus.nl

Elliot Rensen
06 – 26 88 76 09
elliott@uitgeverijmus.nl

VLAANDEREN

L&M Books BVBA
Hessenstraatje 3, bus 6
2000 Antwerpen, België
info@lmbooks.be
lmbooks.be

VERTEGENWOORDIGING

Marc Grossen
(0032) 472 980 102
marc@lmbooks.be

VERKOOP VLAANDEREN

Ilse Schollaert
(0032) 474 34 81 07
ilse@lmbooks.be

PERS EN PROMOTIE

Caroline Mariën
(0032) 497 159 205
caroline@lmbooks.be

Karen Hoorelbeke
(0032) 477 683 714
karen@lmbooks.be

Bankrelatie

RABOBANK: IBAN NL26 RABO 0337 1996 20 / BIC RABONL2U
t.n.v. Uitgeverij Kluitman Alkmaar B.V.
BTW/VAT-nummer: NL 001090318 B01 KvK no. 37023619

Pepper Books is een imprint van Uitgeverij Kluitman Alkmaar B.V.

- De genoemde prijzen zijn verkoopprijzen (o.v.b.) inclusief btw.
- Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.
- De volledige bestellijst met alle leverbare titels kunt u aanvragen via bestellen@bbnc.nl
- Levering geschiedt onder toepassing van de leveringsvoorwaarden van Uitgeverij Kluitman Alkmaar B.V., gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar op 16-02-2017, inschrijfnummer 37023619. De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald.

Facebook: [Uitgeverij Pepper Books](https://www.facebook.com/UitgeverijPepperBooks)

Twitter: [@Pepperbooks](https://twitter.com/Pepperbooks)

Instagram: [@pepperbooks_](https://www.instagram.com/pepperbooks_)

Web: pepperbooks.nl

